

De rubrieksaanduiding is veranderd. Geen Reizen, maar Hotspot. Had ook de rubriek In eigen land kunnen zijn. Geen vergissing, al is die mooie plek in het sinds 10 oktober van het afgelopen jaar stukje Caribisch Nederland wel wat ver weg voor een weekeindje duiken. Jammer.

Saba, een van de drie 'oude' BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatia en Saba) ging St. Eustatius al voor als nieuwe Nederlandse Hotspot. In deze uitgave van Onderwatersport het derde en laatste verhaal van de serie van drie verhalen over Statia zoals de nauwelijks 3000 bewoners hun ook onder water verrassende eiland zelf noemen. In de vorige uitgaven van Onderwatersport verschenen deel 1 en 2.

Verrassend Sint Eustatius (3)

Na 3 dagen leek Statia en vooral het duiken daar samen te vatten met: eiland van schelpen, schildpadden en stekelroggen. Maar er kwamen nog veel meer verrassingen!

TEKST EN FOTO'S MARION HAARSMA

Bijvoorbeeld tijdens dag vier. Duiken in een grot met langoesten. Daar zwom ook prachtige Queen Angelfish, een mooie keizersvis. En... een haai.

VERPLEEGSTERSHAAI In een spleet tussen de rosten lag werkelijk een verpleegstershaai te slapen. Later bleek dat ze gepoetst wordt, op de foto zijn minuscule kleine visjes te zien. Het

is bekend dat er nursesharks op Curaçao zijn, maar gezien? Nooit. En hier ligt 'ie gewoon.

Geprobeerd voorzichtig met de camera te manoeuvreren, maar zodra ook maar een beetje in zijn buurt draait de haai zich om. Leuk hoor zo'n staart, maar de kop is nog leuker. Op het laatst zo moe van dat heen en weer gedraai dat het kamerahuis maar tussen de rosten

wordt gepropt. En natuurlijk, later blijkt dat de eerste foto gewoon de mooiste is.

KANONNEN Verrassingen. Neem de paar oude kanonnen die op de kade lagen te verroesten en weer onderwater zijn neergelegd op zo'n 3 meter. Door Glenn Faires van Golden Rock Dive Centre. Vlak voor zijn duikschool. Op een dag met goed zicht er met Marieke van de andere duikschool op het eiland, Scubaqua, daar gaan kijken. En: ze zijn werkelijk prachtig.

En verrassingen ook eerder op het Stenaparif waar overdag in de sleepboot al een pracht van een barracuda was gevonden toen er iets in het stuurhuis flikkerde. En 's avonds bij de nachtduik was die er nog steeds. Er was al gezegd dat barracuda's in de lampen van de duikers komen jagen, maar het was toch een schok, om de tandjes weer te zien oplichten in het licht van de lamp, vlak naast het masker... Overigens: het Stenaparif bleek 's nachts ook heel mooi te zijn. Kleine en grote krabben en een slapende koffervis. En een mandster, o ja, basketstar, lang niet gezien en zeker niet verwacht



Kanon onder water



Verpleegsterhaai



Krabje



Mandster



Slapende papegaai



Barracuda



Periclimenes yucatanicus, poetsgarnaal in anemoon



Slapende koffervis



Pike blennie



Langoest

die hier aan te treffen. Bekend van o.a. Bali, maar dat ze ook in het Caribische gebied voorkwamen, dat was onbekend.

MACRODUIKEN Of de macroduiken. Eerst op zoek geweest naar een klein visje, een pike blennie, nog nooit van gehoord! Aangekomen op een saai, zanderige bodem al een muilbroeder, maar die wilde niet op de foto. Verrassend om die op Statia aan te treffen. Bekend van de Philippijnen, maar in het Caribische gebied???

De pike blennie, niet groter dan een potlood, zit in een holletje in het zand, maar het laat zich niet makkelijk vinden. Maar het lukt wel. En de manier om het slijmvisje boos te maken werkt! Simpel door hem zijn eigen gezicht te laten zien. De blennius zet dan zijn rugvin overeind, opent zijn bek en zet een dikke keel op, zo maakt 'ie zich veel groter! Erg leuk voor de foto.

KLAPPER En tot slot nog een keer de laatste duikdag. Kleine beestjes met als klapper een prachtig vijlvisje tussen het gorgoon. Weer langoesten, ze zijn niet schuw. Het is immers een natuurreservaat en dat is aan de dieren te merken. Ze zijn eerder fotogeniek dan bang! En ook de stekelrog. Nodig in het kader van een publicatie over gevaarlijke diersoorten. Pas na een hele tijd er een gevonden. Rustig benaderd, oogje gefotografeerd en relaxed naar de staart toe gegleden. Deze rog had twee stekels. Bijzonder! De roggen verliezen de stekel bij gebruik, zo hebben de meeste roggen nog maar een stekel en daarna niets meer.



Vijlvis



Octopus



Oog van een rog



Borstelworm op koraal

Alleen wilde ezels niet op de foto

► Na een avond doorzakken in de pub met Amerikaans voetbal op de t.v. moest er de volgende dag nog de historische toer worden gedaan. Er was al wel iets bekend over de rijke geschiedenis van het eiland, maar een plekje in de wind met een stoel en de krant wonnen het. Statia heeft dan weliswaar geen eigen krant maar die uit St. Maarten is ook heel interessant!

Maar toch. Een bezoek aan het museum en het fort. Prachtige kanonnen en uitzicht op de baai. Vervolgens naar Fort de Windt. Van hieruit is er een prachtig



uitzicht op St. Kits, het volgende eiland. Er is een stuk van de berg afgebroken, waarschijnlijk met een vulkanische uitbarsting, dat heet suikerbrood. En nog een tour naar de Zeelandiabaai, al bekend van de kleine schildpadden.

Middenop het eiland ligt het vliegveld met een constante verbinding van Winair naar St. Maarten. Dat eiland is niet te zien, Saba wel. Op de weg langs het vliegveld is allemaal gras, daar zijn wilde ezels. Ze zijn zo'n beetje de enige dieren op het eiland die niet op de foto wilden!

